

Dødsfald

Jørgen Simonsen

Jørgen der kom fra Fynshav på Als, var sejler og naturmenneske. Som ung udlært skibsbygger (smed) drog han ud i Danmark i sin Spækhugger for at arbejde på skibsværfter.

Jørgens sejlkarriere startede i Fynshav, først Snipe og Flipperjolle senere Spækhugger

Dette førte ham til Aarhus i midten af 80`erne, hvor han fik arbejde på Aarhus Flydedok, til værftet lukkede i 1999. Herefter gik han på seminariet og blev pædagog.

Jørgen flyttede til Jeksendalen 1987 sammen med sine venner Peter og Charlotte. Peter og Jørgen kendte hinanden fra deres soldatertid på Grønland. Jørgen var en del af familien med børn og børnebørn.

Som pædagog arbejdede han ved Hylke skoles SFO i mere end 10 år.

I sejlklubben kendte vi ham som den, der kom med træfolkebåden og fik plads i AY/ASK omkring 1990. Den blev for 12 år siden udskiftet med en Express. Vi kendte især Jørgen som tursejler gerne med lange ture, han kunne også lokkes til at sejle kapsejlads især for det gode selskabs skyld.

Det gode selskab nød han på ture med mange af os, han sagde aldrig nej til at sejle gerne lange ture, senest sommeren 2015 til Island.

Jørgen var et stort aktiv i sejlkubben, hvor han stillede op, når der brug for frivillige til arbejdsdage, kapsejladsafvikling og fester.

Den sidste tid var svær for Jørgen, der blev 58 år.

Et meget afholdt medlem er her ikke mere.

Brian Hansen / Per Risvang

Bisættelsen finder sted onsdag 14. september kl. 13 fra Adslev Kirke, Gl. Ryvej 20, 8362 Hørning.

Efterfølgende er der et let traktement på Hørning Kro. Familien håber at rigtig mange af ASK's medlemmer kommer og tager afsked med Jørgen.